

**Evenwicht tussen het wereldse leven en het Hiernamaals**

Broeders en zusters in de islam, wie nadenkt over de toestand van de mensen ziet dat de verleidingen en begeerten van deze wereld vele harten hebben veroverd. Hun enige zorg is de dunya; daarvoor wedijveren zij, om haar verbreken zij banden en raken zij verdeeld, om haar sluiten zij vriendschappen en om haar tonen zij vijandschap.

De wereld (dunya) wordt zo genoemd om twee redenen:

Omdat zij dichterbij is dan het Hiernamaals - zij komt eerst.

Omdat zij laag en gering is in vergelijking met het Hiernamaals.

De openbaring in de Koran en de Sunnah heeft de werkelijkheid van deze wereld duidelijk uitgelegd.

Allah de Verhevene zegt: **«Weet dat het leven van deze wereld slechts een spel is, een vermaak, praal en wederzijdse vertoning onder jullie en rivaliteit met betrekking tot weelde en kinderen, zoals de plantengroei na een regenbui bij de boeren verwondering wekt.....»** (Soerat Al-Hadiid 20-21)

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De Koran staat vol met aansporingen om afstand te nemen van de wereld, met uitleg over haar geringheid, haar vergankelijkheid en haar snelle einde, en met aansporingen voor het Hiernamaals en zijn blijvende eer. Wanneer Allah het goede wil voor een dienaar, plaatst Hij in zijn hart een inzicht waardoor hij de werkelijkheid van beide werelden ziet en kiest wat het meest waardevol is”

Abdullah ibn Mas' oed verhaalde: **“dat de Profeet (ﷺ) op een mat sliep en dat de afdruk ervan zichtbaar was op zijn zijde. Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah, zullen wij geen zachter bed voor u maken?” Hij (ﷺ) zei: “Wat heb ik met deze wereld te maken? Mijn verhouding tot de wereld is als die van een reiziger die onder een boom schaduw zoekt en daarna verder trekt en haar achterlaat”** (Tirmidhi)

En de Profeet (ﷺ) zei: **“Als de wereld bij Allah zelfs maar het gewicht van een muggenvleugel waard was, zou Hij een ongelovige er niet eens een slok water uit geven”** (Tirmidhi)

Omdat de wereld bij Allah niets waard is, voorziet Hij alle mensen van levensonderhoud - zelfs de ongelovige - want Zijn barmhartigheid in deze wereld omvat alles.

Allah de Almachtige heeft ook de misvatting afgewezen dat rijkdom altijd een eerbewijs is. Hij (ﷻ) zegt: **«Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem beproeft door hem eer en weelde te geven, dan zegt hij (trots): “Mijn Heer heeft mij geëerd»** (Soerat al-Fajr:15)

En Hij (ﷻ) zegt ook: **«Denken zij dat omdat Wij hen rijkdom en kinderen hebben gegeven (55) Wij Ons bespoedigen tot hen met goede zaken? Nee, maar zij zien dat niet»** (Soerat al-Mu-minun: 55-56)

En wanneer zijn levensonderhoud beperkt wordt, denkt hij dat dit vernedering is: **«Maar wanneer Hij hem beproeft, en dan zijn voorzieningen beperkt dan zegt hij: “Mijn Heer heeft mij vernederd»** (Soerat al-Fajr:16)

Allah de Verhevene geeft rijkdom aan wie Hij liefheeft en aan wie Hij niet liefheeft; en Hij onthoudt het aan wie Hij wil - als beproeving en test.

Abdullah ibn Mas' oed (رضي الله عنه) overleverde dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Voorwaar, Allah heeft jullie karaktereigenschappen onder jullie verdeeld zoals Hij jullie levensonderhoud onder jullie heeft verdeeld. En Allah geeft rijkdom aan wie Hij liefheeft en aan wie Hij niet liefheeft, maar het geloof geeft Hij alleen aan degene van wie Hij houdt.....”**

(overgeleverd door Ahmad (3672) en al-Hakim (94))

De metgezellen van de Profeet (ﷺ) begrepen deze werkelijkheid. Zij werkten en beoefenden verschillende beroepen en ambachten zoals handel, landbouw, timmerwerk en andere werkzaamheden. Sommigen vervulden zelfs functies binnen het bestuur. Ja, zij waren actief in het wereldse leven, maar de wereld bevond zich in hun handen en niet in hun harten.

Zo geeft de gelovige voorrang aan het Hiernamaals boven de wereld. Hij neemt de middelen van levensonderhoud, zoekt halal inkomsten en bouwt de aarde op volgens wat Allah behaagt, maar hij maakt de wereld niet tot zijn grootste zorg. Allah de Verhevene zegt: **«Zoek met datgene (welvaart) wat Allah jou gegeven heeft, het Huis van het Hiernamaals, en vergeet niet jou deel van wettig vermaak in deze wereld .....»** (Soerat al-Qasas: 77)

O mensen, deze wereld is een akker voor het Hiernamaals. Allah (ﷻ) zegt:

**﴿Voorzie jezelf (met goede daden)﴾** Neem provisie uit deze wereld, want je weet niet of je de ochtend nog zult bereiken wanneer de nacht valt.

De Profeet (ﷺ) zei: **“Bij Allah, ik vrees niet armoede voor jullie, maar ik vrees dat de wereld voor jullie wordt geopend zoals zij voor degenen vóór jullie werd geopend, waarna jullie ermee gaan wedijveren en zij jullie zal vernietigen zoals zij hen vernietigde”** (Bukhari)

En hij (ﷺ) zei ook: **“Wie het Hiernamaals tot zijn zorg maakt, Allah plaatst rijkdom in zijn hart, verenigt zijn zaken en de wereld komt tot hem terwijl zij vernederd is. Maar wie de wereld tot zijn zorg maakt, Allah plaatst armoede voor zijn ogen en verdeelt zijn zaken”** (Tirmidhi)

En hij (ﷺ) zei tegen Ibn Umar: **“Wees in deze wereld alsof je een vreemdeling bent of een reiziger”** (Bukhari)

O Allah, wij vragen U om leiding, godsvrees, kuisheid en innerlijke rijkdom.

O Allah, maak de wereld niet onze grootste zorg, noch het uiterste van onze kennis, en maak het Vuur niet onze bestemming. Maak het Paradijs onze verblijfplaats en eindbestemming.