

Aanbiddingen

Allah (ﷻ) heeft de aanbiddingen niet voorgeschreven om de dienaren ermee te bestraffen of omdat Hij het nodig heeft van ze. Hij heeft het slechts voorgeschreven voor zijn dienaren omdat dit hen zal baten in het wereldse leven en in het hiernamaals.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Waarlijk tot jullie zijn zichtbaar bewijzen gekomen van jullie Heer. Wie goed ziet er is een voordeel voor hemzelf en wie blind is er is een nadeel voor hem en ik (Mohammed) ben geen bewaker over jullie﴾. (S06-A104)**

Voor dit doeleinde heeft Allah het vasten voorgeschreven en er vele wijsheden en doeleinden in laten verschuilen, wat geen enkel persoon volledig zal bevatten en kennen, behalve Hij (ﷻ)

En tot de grote geheimen en doeleinden van het vasten behoort dat hij de persoon als beste kan helpen in het verkrijgen van Godsvrees. Allah (ﷻ) zegt: **﴿O jullie die geloven het vasten is jullie voorgeschreven zoals het degene voor jullie is voorgeschreven opdat jullie godsvrees zullen hebben﴾. (S02-A183)**

Het zoeken van toenadering tot Allah (ﷻ) middels het vasten is een oefening voor de bewustwording dat Allah alles ziet. Gedurende het vasten wordt dit namelijk nog extra zichtbaarder geoefend dan in de andere aanbiddingen. Het vasten plant geduld in het aanbidden van Allah en het onderdrukken van de begeertes. Het eten en drinken kan soms voor een persoon aanwezig zijn en er zijn bijvoorbeeld geen mensen aanwezig in zijn omgeving, maar toch laat een persoon het eten en drinken uit vrees voor Allah. En wetende dat Allah hem ziet en hoort en zijn daden volgt. Zo neemt voor de dienaar zijn Imaan en vrees voor Allah toe. Dit leidt vervolgens weer tot het verkrijgen van de barmhartigheid van Allah.

De Profeet (ﷺ) heeft verhaald van Allah in een Hadith Qudsi: **“Elke daad van de zoon van Adam wordt vermenigvuldigd, elke goede daad krijgt tien keer de beloning, tot zeventien keer, behalve het vasten, want het vasten is voor Mij, en Ik zal het belonen. De vastende laat zijn lusten en zijn eten achter omwille van Mij. Voor degene die vast zijn er twee vreugden: de vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en de vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet. En de geur die uit de mond van de vastende komt is geliefder bij Allah dan de geur van musk”** (Moslim)

De vastende is zich bewust van de toenadering van Allah en zo komt hij dus minder snel in aanraking met slechte zaken. De profeet (ﷺ) heeft de metgezellen geleerd om vrees te hebben jegens Allah en zich bewust te zijn van Hem (ﷻ). Bewust te zijn van de toegestane en de verboden zaken.

Aboel Abbaas Abdoellah ibnoe Abbaas overlevert: **“Op een dag zat ik achterop bij de Profeet (ﷺ) waarop hij tegen mij zei: “O jongeman, ik zal je een aantal woorden leren. Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelen om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als Allah dit reeds voor jou heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd.”** (Overgeleverd door at-Tirmidhi, die zei dat het een goede en authentieke overlevering is)

We moeten ons dus bewust zijn van het feit dat Allah alles ziet. En er zijn vele profijtten hieruit te onttrekken.

Dit leert ons dat het bewustzijn van Allah de sleutel is tot het vermijden van verboden zaken en het verkrijgen van Zijn tevredenheid.

Een treffend voorbeeld hiervan is het verhaal van de herder. Ibn Omar nodigde een herder uit om te eten, maar de herder weigerde omdat hij aan het vasten was. Vervolgens vroeg Ibn Omar hem om een lam te verkopen, waarop de herder antwoordde: *“Het is niet van mij”*.

Ibn Omar zei: *"Je kunt tegen de eigenaar zeggen dat de wolf het lam heeft opgegeten"*

De herder antwoordde: *"Waar is Allah?"* Ibn Omar bleef deze woorden herhalen en besloot uiteindelijk de herder vrij te kopen en hem alle lammeren te schenken. (Hassan verklaard door Al-Albani)

Dit verhaal geeft aan hoe de metgezellen omgingen met hetgeen dat hen in vertrouwen is gegeven en dat ze zich bewust waren van het feit dat Allah ze ziet en toezicht houdt.

Als tweede zorgt dit ervoor dat de band met Allah versterkt wordt en dat eenieder zijn rechten krijgt.

Als derde en één van de grootste gunsten is het verkrijgen van het paradijs.

Moge Allah (ﷻ) ons tot degenen maken die zich bewust zijn van Hem in hun aanbidding, woorden en daden.

Moge Allah (ﷻ) ons vasten accepteren en ons leiden naar Zijn tevredenheid.