

De islamitische wetgeving spoort aan tot het verrichten en het onderhouden van het gebed

Dit door de geheimen, wijsheden en profijten die het bevat. Deze profijten komen de dienaar in het wereldse en in het hiernamaals ten goede. De wetgeving heeft het gebed zo van waarde geacht dat degene die het opzettelijk verlaat berecht wordt met ongelof.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿(Zij zeggen:) “Wat heeft jullie naar Saqar (de Hel) gevoerd?” Zij zeiden: “Wij behoorden niet tot de degenen die het gebed verrichtten﴾ (S74:A42-43)**

Abdoellaah ibn Amr ibn al’Aas heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd toen hij het over het gebed had: **“Degene die waakt over het gebed, het zal een licht zijn, een bewijs en een verlossing op de Dag des Oordeels, Degene die het niet onderhoudt, voor hem is er geen licht, geen bewijs, geen oplossing en op de Dag des Oordeels is hij met Qaaroen, Fir’awn, Haamaan en Oebay ibnoe Khalaf” (Ahmed)**

Deze mensen zullen de zwaarste straffen krijgen, het gebed is dus hetgeen dat het geloof en ongelof van elkaar scheidt. Er wordt ook in een overlevering verhaald dat er zich tussen het geloof en ongelof het verlaten van het gebed bevindt. Vele mensen verspillen dit gebed en de vele goedheid die zich daarin bevindt en hierbij kan onderscheid worden gemaakt in verschillende categorieën. Er zijn mensen die het gebed in zijn geheel verlaten, en sommige die het gebed gedeeltelijk verrichten en het andere gedeelte laten. Deze tijd is de weegschaal wat betreft het gebed verandert en is het verlaten ervan groter geworden.

Één van de grootste zonden is het gebed bewust verlaten en het onachtzaam zijn jegens het gebed. Het gebed is een zaak die een specifieke tijd heeft en gebonden is aan deze tijd.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Het gebed is de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven﴾ (S04:A103)**

Het gebed is een zaak die bij Allah de Verhevene is vastgesteld en niemand kan hier wijzigingen in aanbrengen.

Het gebed is ook één van de meest geliefde zaken bij Allah, het is geliefd bij Allah dat de persoon het gebed op tijd verricht. Wanneer men het verricht is het beter dan wat er zich in het wereldse en het hiernamaals bevindt.

Het gebed is zwaar en groots, behalve voor degenen die ootmoedig zijn. Allah (ﷻ) zegt: **﴿...En voorwaar, dat is zwaar, behalve voor de ootmoedigen﴾ (S02:A45)**

Degene die ootmoedig is in het gebed geniet er daadwerkelijk van, maar als iemand dit niet is dan is het alsof er zich een berg op zijn schouder bevindt. Zo zie je dat zo een persoon bijvoorbeeld te laat het gebed verricht of het snel wil verrichten.

Één van de zaken die helpen bij het ootmoedig zijn is het vroeg aanwezig zijn voor het gebed, op de eerste rij zitten, de Quraan reciteren en het verrichten van smeekbedes tussen de adhaan en de Iqaama. Al deze zaken zijn ter voorbereiding op het gebed, vervolgens is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je de rust vindt in het gebed, in het staan en in het neerknielen.

Aboe Huraira (رضي الله عنه) verhaalt dat een man de moskee binnenkwam waarin de profeet (ﷺ) zat.

Hij bad twee *raka'at* en ging toen naar de profeet (ﷺ) en gaf hem de *salaam*.

De profeet (ﷺ) beantwoordde zijn *salaam* en zei: **“Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden”** Dus de man ging terug, bad (twee *raka'at*) zoals hij de eerste keer deed en kwam terug en herhaalde de *salaam*. De profeet (ﷺ) beantwoordde zijn *salaam* en zei toen: **“Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden”** Dus de man ging terug, bad (twee *raka'at*) zoals hij de eerste keer deed en kwam terug en herhaalde de *salaam*. De profeet (ﷺ) beantwoordde wederom zijn *salaam* en zei wederom: **“Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden”** Hij zei dit drie keer totdat de man zei: “Bij Hem Die u zendt met de waarheid, o boodschapper van Allah! Ik weet het niet beter dan dit. Onderwijs me.” De profeet (ﷺ) zei vervolgens: **“Als je opstaat voor het gebed, zeg: ‘Allaahoe Akbar.’ Reciteer dan wat gemakkelijk is voor jou van de Quraan. Buig daarna totdat je comfortabel bent in je roekoe’ (oftewel, neem je tijd, doe het niet te snel). Ga vervolgens staan totdat je recht staat.**

Kniel daarna neer totdat je comfortabel bent in je soejoed. Ga daarna zitten totdat je comfortabel bent in je joeloes. Kniel vervolgens neer totdat je comfortabel bent in je soejoed. En doe dit tijdens jouw hele gebed”.

Dit zijn pilaren van het gebed die verricht moeten worden en als deze ontbreken is het gebed ongeldig, anders had de Profeet (ﷺ) de man niet opgedragen het gebed opnieuw te verrichten. Het is dus belangrijk om ons hieraan te houden.

Abi Qatada (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) heeft gezegd: **“De meest kwade van degenen die stelen is diegene die steelt van zijn gebed”**

De Metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, hoe steelt hij van zijn gebed?”

“De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **“Hij voltooid zijn buiging niet, noch voltooid hij zijn soejoed”** Of hij (ﷺ) zei: **“Hij maakt zijn rug in de buiging of soejoed niet recht.”** (authentiek verklaard door chaikh Al-Albani in Sahieh Al-Jaami’)

Moge Allah ons in staat stellen het gebed goed te verrichten en het van ons accepteren.