

Geloofsleven versus leven van materialisme

Beste gelovigen:

Ik raad u en mijzelf aan om zich te houden aan taqwa (godsvrees) voor Allah de Almachtige. Let op taqwa – Moge Allah je genadig zijn! Gelukkig is degene die in een goede gezondheid is, zich veilig voelt in hart en nieren, genoeg voedsel heeft voor de dag en Allah (ﷻ) in vrede aanbidt. Hij zal glorie hebben bereikt, wiens rijkdom veeleer in zijn hart ligt en tevreden is met zijn verdiensten. Zo'n persoon weet zeker dat het leven in het hier verraderlijk is, dus hij maakt er gebruik van door Allah (ﷻ) gehoorzaam te aanbidden. Zijn hart is vol vervoering en tevredenheid; zijn ziel is rustig bezwijkend voor het lot en Allah's bevel. Hij is niet grillig noch geeft hij toe aan zijn grillen of is materialistisch bedroefd met wereldse zaken. Zijn voorzichtigheid weegt zwaarder dan zijn dwaasheid en zijn geduld overtreft zijn verlangen. **﴿Is de gehoorzame die een gedeelte van de nacht, zich neerknielend en staand (in gebed doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en die op de genade van zijn Heer hoopt (gelijk aan de ongelovigen)? Zeg: “Zijn degenen die weten gelijk aan de onwetenden?” Het zijn slechts de mensen van begrip die er lering uit trekken﴾** (S39-A9)

Allah's wijsheid heeft verordend dat de mens verantwoordelijk moet zijn in het hierin. **﴿En (gedenk) toen jullie Heer tegen de Engelen zei: “Ik zal op de aarde een gevormde aanstellen” Zij zeiden: “Zult U daar iemand plaatsen die misdaden pleegt en bloed laat vloeien terwijl wij U verheerlijken, U prijzen en danken en U heiligen?” Hij (Allah) zei: “Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten﴾** (S2-A30)

De betekenis van de mens ligt in het doel waarvoor hij geschapen is en waarvoor hij leeft. Het heeft te maken met geloof, intellect en denken. **﴿En Ik (Allah) heb de Djinn en de mens slechts tot Mijn aanbedding geschapen. (datgene waartoe alle profeten hebben opgeroepen)﴾** (S51-A56). **﴿Hebben zij niet door het land gereisd, zodat zij harten kregen om te begrijpen of oren om mee te horen? Waarlijk, het zijn niet de ogen die blind zijn geworden, maar het zijn de harten in hun borsten die blind zijn geworden.﴾** (S22-A46). **﴿En Allah heeft jullie voortgebracht uit de baarmoeders van jullie moeders terwijl jullie niets wisten. En Hij heeft jullie het gehoor, en het zien en harten gegeven zodat jullie Hem kunnen danken.﴾** (S16-A78)

De menselijkheid van de mens kan niet worden vervuld en zijn leven mag nooit rechtgezet worden zonder geloof en goede daden: **﴿Waarlijk! Voor degenen die geloven en goede daden verrichten – zeker! Wij zullen de beloning van iedereen die (goede) daden op de beste manier verricht niet verloren laten gaan﴾** (S18-A30).

Als hij dat verwaarloost, zal hij zijn als **﴿... een ezel die enorme lasten aan boeken draagt (maar er niets van begrijpt).﴾** (S62-A5) of zoals **﴿... een hond: als je hem wegjaagt, hangt zijn tong uit zijn bek en als je hem achterlaat, dan hangt zijn tong er nog steeds uit﴾** (S7-A176)

Een goed mens is er één van geloof, moraal, waarden, principes, eer, deugd, waardigheid, eerlijkheid, waarachtigheid, rechtlijnigheid en verantwoordelijkheid.

De menselijke geest alleen, beste broeders en zusters, is niet in staat om de juiste beslissingen en oordelen te vellen. **﴿En als de Waarheid in overeenstemming met hun wensen was, waarlijk, de hemelen en de aarde en alles wat daarop is zou ten onder gaan. Nee, Wij hebben hun een Overdenking gebracht, maar zij keren zich van de Overdenking af﴾** (S23-A71)

De mens heeft bekrompen heilzame neigingen. Met zijn despotische (alleenheersende) en kromme mentaliteit probeert hij zich zelf toe te eigenen en te stelen wat hij kan.

Met zijn absolute rede en hoogmoedigheid is de mens geïncarneerd in een groot aantal verschijnselen van de hedendaagse beschaving, waarbij hij de wereld van het onzichtbare of de metafysische

(bovenzinnelijke) wereld zoals zij die noemen verwerpt en niets anders accepteert dan het tastbare, d.w.z. wat door de zintuigen wordt waargenomen.

Omdat hij werd beschouwd als de maker van zijn eigen waarden, heeft de mens een handelswijze tot zich genomen en een pad gevolgd dat hem afdwaalde van geloof en religie, en van wat boodschappers hebben gebracht en weg van de geopenbaarde boeken. Ze beweren zelfs dat er geen constanten zijn met betrekking tot rechtvaardigheid en vrijheid; geen criteria voor ethiek en belangen. Dit is dodelijke relativiteit bij uitstek. Er zijn geen constante vijandelijkheden of constante vriendschappen en zelfs geen waarheidsgetrouwe relaties. Het zijn de belangen van de sterksten, de oordelen van de meest onderdrukkende en de grillen van de meest tirannieke die de overhand hebben.

Lieve broeders en zusters!

Door het volgen van de rede, of beter gezegd de grillen, zijn waarden verzwakt en het materialisme versterkt in die mate dat racisme en fanatisme weer de kop opstaken. Je zou getuige zijn van een man van wetenschap en kennis die onverdraagzaamheid koestert voor zijn kleur en natie, ondanks de materiële vooruitgang die hij heeft geboekt. Hij heeft zelfs gevochten tegen religie en het religieuze; hij is verstrikt geraakt in het materiële en het tastbare en heeft daarin onmiskenbaar succes geboekt. Toch stuit hij op een smadelijk falen in het beschermen van de menselijke waardigheid ten opzichte van degenen die tot andere rassen en naties behoren. Zulke mensen hebben oorlogen, conflicten en geschillen geglobaliseerd. Hoe dodelijker de aspecten van het materialisme worden en hoe groter de afhankelijkheid van grimmige macht, hoe erger en ernstiger de situatie zal zijn. Er zijn nu miljoenen zwakke, zieke en hulpeloze mensen.

Je zal zien dat de uitvinder, de ontdekker of de fabrikant door middel van hun uitvindingen, ontdekkingen en producten het welzijn van de mensheid wil dienen met betrekking tot voeding, kleding en medicijnen die zouden helpen de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden te verbeteren. Dergelijke fabrieken en laboratoria produceren echter in een groter, afschuwelijker en overduidelijk tempo giftige, dodelijke gassen en massavernietigingswapens die de wereld bedreigen met chemische, microbiële en nucleaire oorlogvoering. Wapenwedloop kent geen grenzen. Allah de Verhevene zei: **﴿Zij kennen slechts de uiterlijke schijn van het wereldse leven en zij zijn achteloos voor het Hiernamaals.﴾ (S30-A7)**

O medemoslims!

Het ontdoen van moderne wetenschappen van geloof en sublieme waarden heeft deze tijd geplaagd door onvruchtbaarheid en degradatie, en geleid tot een doodlopende straat. Het is een wereld waarin vrijheid een open einde heeft, rechtvaardigheid los is, belangen zonder criteria en het doel de middelen heiligt.

Dit zou niet gebeurd zijn als er geen scheiding was geweest tussen wetenschap en geloof, religie en leven, en wetenschap en ethiek. Het is een wereld waarin er geen vriendschappen of vijandelijkheden zijn, maar alleen belangen die worden geleid door de sterksten en gecontroleerd door de rijksten. Wetenschap is niets anders dan inbeeldingen, theorieën en verschijnselen geïsoleerd van waarden. De genadeknijp komt wanneer ze besluiten dat deze niets te maken hebben met religie of leven.

Beste gelovigen,

Kennis zonder geloof mist inzicht. Nee, het is maar een monster dat een ravage aanricht. De mens zonder geloof is ook een wild, woest monster. **﴿ En wanneer hij zich afkeert, dan gaat hij op de aarde rond om er verderf te zaaien en om de oogst en het vee te vernietigen en Allah houdt niet van het verderf ﴾ (S02-A205).**

Zeker, toen de wetenschap dit materialistische pad koos, leidden de resultaten ervan tot destructieve gevolgen die de hele mensheid zowel in de praktijk als in de theorie met afschuw aandrijven. Daarom zouden alle menselijke wetten, verbonden en overeenkomsten spoedig verdwijnen en zouden hun gebreken, hiaten, onderdrukking en partijdigheid aan de oppervlakte komen.

Zou dat beschaafde volk weten dat er een nauw verband is, of beter gezegd een constant en sterk verbond tussen geloof en leven, geloof en wetenschap en geloof en werk.

Grote waarden zoals: vroomheid, naastenliefde, waarachtigheid, oprechtheid, trouw, respect voor de menselijke waardigheid, nederigheid, samenwerking, zelfverloochening, liefde voor het goede voor mensen, geduld tijdens ontberingen en beproevingen... enz. kan nooit echt worden bereikt, behalve als het wordt omheind door geloof in Allah, taqwa ten opzichte van Hem, toewijding in het aanbidden van Hem, en verlangen en angst voor wat Hij voor ons heeft in het Hier en in het Hiernamaals.

Beste moslims.

Dit wordt nog duidelijker wanneer we de status van één speciale menselijke instelling onderzoeken; hoe het tegenwoordig is ontstaan en hoe het normaal gesproken zou moeten zijn. Het is namelijk het instituut van het huwelijk en het doel ervan. Het huwelijk zoals het op de juiste manier wordt geïnterpreteerd, is een sterk verbond **«En hoe kunnen jullie het terugnemen, terwijl jullie al tot elkaar zijn gekomen en zij een sterk verbond met jullie hebben gesloten?» (S4-A21)**. Afstamming en relatie door huwelijk, het opbouwen van een gezin, een band en verwanten en familieleden. Het huwelijk betekent ook intimiteit en goed gezelschap, vriendelijkheid en welwillendheid, het vriendschappelijk houden van (je vrouw), doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid. Familie wordt (in het licht van dit alles) een opvanghuis en een school, een warme knuffel en een liefdevol thuis dat zorg biedt.

Tegenwoordig echter, en volgens wat de materialisten van deze tijd verlangen via hun materialistische waarden en hun egoïstische en bevooroordeelde gezindheid, is het huwelijk slechts een saai contract geworden, een ongevoelige relatie, verstoken van alle gezinsverantwoordelijkheden. In dit soort huwelijken verkeren zowel de man als de vrouw in een slechte en koude verstandhouding.

Wat de gezinstaken betreft, deze zijn toegewezen aan verschillende verenigingen en stichtingen; zo namen de verzorgingstehuizen in aantal toe om vondelingen, ouderen en gehandicapten op te nemen, terwijl de sociale zekerheid uitsluitend de verantwoordelijkheid van de overheid of sociale verenigingen is geworden.

In moderne gezinnen wanneer de ouders te oud en hulpeloos worden om voor zichzelf te zorgen, zouden hun kinderen hen naar één van die huizen brengen waar ze de rest van hun leven zouden moeten doorbrengen, niet in staat om te bezoeken of bezocht te worden. Af en toe komen hun kinderen langs om hen een bezoekje te brengen, om hen een roos te geven of ze sturen hen een kaartje.

In dergelijke gezinnen, wanneer kinderen volwassen worden, verliezen ze alle verbindingen met hun families en ouders; ze dragen geen verantwoordelijkheid en hebben ook geen rekening met familieleden of schoonfamilie. Helaas is dit aspect niet exclusief voor één bepaalde regio; het is vrijwel allesomvattend.

Hier is een andere foto of waarde, als je dat wilt, om als analogie te worden genomen; het is de waarde of het morele principe van kuisheid. Bestaat kuisheid echt in dit moderne leven? Het betekent zelfbeheersing en gematigdheid in het zoeken naar fysieke en psychologische genoegens in termen van eten, drinken, verdienen, communicatie en emoties.

Het hedendaagse pad is diep betrokken bij genoegens met eindeloze gretigheid en onlesbare dorst. Waarom is dit? Het is omdat het leven voor hen niet verder reikt dan het domein van de aarde. Dit is inderdaad een afschuwelijke onderwerping aan de bodemloze wereld van het materialisme, om nog maar te zwijgen van de wet: "het doel heiligt de middelen" die kunnen leiden tot totale chaos en vernietiging wanneer het zijn tanden laat zien!

Zo zie je het beeld van de moderne mens met lege bekken, droge lippen, glanzend van buiten maar donker van binnen, vermoeid gezichtsvermogen, zwak geloof en veel pessimisme. Je ziet ogen die het niet kunnen laten om naar Haram te kijken (wat Allah verboden heeft) en harten die niet worden

afgeschrikt door calamiteiten. Alles wat ze hebben van wetenschap, kunst, politiek, onderwijs, intellect en hart draaien om materialistische dingen.

De mens wordt zonder oorlog gedood en gemarteld zonder te slaan; het is nu tijd voor de mensen van intellect en rede om de tekenen van ware beschaving en de verblijfplaats van de gewenste ontwikkelingspaden en de effecten en het belang van waarden te kennen.

De weg is vlak en de weg is heel duidelijk; het houdt zich vast aan het touw van Allah en houdt zich aan Zijn Wetgeving. Geloof is de band die harten verbindt, en ware broederschap is broederschap in geloof.

Religie is niet beperkt tot een goede moraal of een aantal waarden en hun verheerlijking. Integendeel, het is degene die hen stevig zet, hun kenmerken definieert, hun maatregelen controleert en de beloning of straf voor hen bepaalt.

Je moet weten dat Allah de Almachtige je beschermt en dat de schatten van de Islam niet uitgeput zijn en dat de Islam altijd nieuw en stralend is. In feite is het geheim dat schuil ligt achter het uithoudingsvermogen van deze religie tot nu toe, de onmogelijkheid van haar verdwijning en de kracht van haar verzet, dit omdat het de Waarheid van Allah is. Het wordt beschermd door Zijn Genade. Het is goddelijk, compleet en alomvattend in zijn geloof, wetgeving, waarden en moraal. Al deze waarden zijn verheven en consequent, waardoor ze door de bescherming en wijsheid van Allah een obstakel vormen voor iedereen die ze probeert te bekritisieren, te veranderen of te verpletteren.

Inderdaad, het is genoeg glorie, macht en hoop voor u dat uw religie zich over de hele wereld verspreidt: sterk of zwak, noord of zuid, ondanks de vertekening en vooringenomenheid. Het is een grote waardige religie. Wanneer vijanden het proberen te schaden, wordt het sterker en wanneer ze het verlaten, breidt het zich uit, dus dank is verschuldigd aan Allah!

Wanneer moslims terugkeren naar hun religie, trots zijn op hun waarden en vasthouden aan hun rechtschapenheid, dan zullen ze niet alleen zichzelf redden, maar ze zullen de hele mensheid redden die lijdt onder deze woeste wildernis en de steeds escalerende vernietiging en verwoesting.

O Allah! We hebben onszelf onrecht aangedaan. Als U ons niet vergeeft en ons Uw Barmhartigheid niet schenkt, zullen wij zeker van de verliezers zijn.

O Allah! Geef ons in deze wereld wat goed is en in het Hiernamaals wat goed is, en red ons van de kweuling van het Vuur!