

De deugd van het prijzen van Allah (Alhamdulillah)

O gelovigen: Tot de mooiste woorden waarmee monden zich vullen, waardoor harten rust vinden, beloningen toenemen en de rang bij Allah, de Heer der Werelden, verheven wordt, behoort een lovend en gezegend woord. Hoe prachtig is het wanneer het voortkomt uit een geduldig hart, een tong die Allah de Verhevene gedenkt, of een dankbare dienaar. Dat woord is: Alhamdulillah - alle lof behoort Allah toe.

Het prijzen van Allah behoort tot de grootste manieren waarop Allah, de Verhevene, Zichzelf heeft geprezen. Allah de Verhevene zegt: **«En Hij is Allah, er is geen god dan Hij. Aan Hem behoort alle lof, op deze wereld en in het Hiernamaals. En aan Hem is het besluit en tot Hem zullen jullie (allen) terugkeren»** (Soerat al-Qasas: 70)

Het woord Alhamdulillah werd uitgesproken door de edele profeten en boodschappers, vrede zij met hen allen. Allah (ﷻ) zegt over profeet Noeh (Noach), vrede zij met hem: **«En als jullie ingescheept zijn, jij en iedereen die met jouw is, zeg dan: “Alle lofbetuigingen en dank zijn voor Allah, Die ons van het volk dat onrechtvaardig is, gered heeft.”»** (Soerat al-Mu'minoen: 28)

En Allah (ﷻ) zegt via de woorden van Ibrahim (Abraham), vrede zij met hem: **«Alle lof zij Allah, die mij op hoge leeftijd Ismail en Isaac heeft gegeven. Waarlijk! Mijn Heer is zeker Alhorend van de smeekbeden»** (Soerat Ibrahim: 39)

En over Dawoed (David) en Soeleiman (Salomo), vrede zij met hen beiden, zegt Allah (ﷻ): **«En voorzeker, Wij gaven Dawoed en Soeleiman kennis en beiden zeiden: “Alle lofprijzing en dank behoort aan Allah, Die aan ons de voorkeur boven velen van Zijn gelovige dienaren heeft gegeven!”»** (Soerat an-Naml: 15)

En Allah (ﷻ) zei tegen de leider van alle boodschappers, Mohammed (ﷺ): **«En zeg: “Alle lof en dank is aan Allah, Die voor Zich geen deelgenoten in (Zijn) Rijk heeft, en Hij is niet vernederd, daarom heeft Hij geen helper nodig. En verheerlijk Hem met een grote verheerlijking”»** (Soerat al-Isra: 111)

Wat betreft Zijn nabije engelen, Allah de Almachtige zegt over hen: **«En jij (O Mohammed) zal de Engelen rondom de Troon (van Allah) zien, hun Heer (Allah) lovend met de roem die Hem toekomt. En zij zullen in Waarheid beoordeeld worden en er zal gezegd worden: “Alle lofprijzing en dankbetuigingen zijn voor Allah, de Heer der Werelden”»** (Soerat az-Zoemar: 75)

En Allah de Verhevene zegt: **«en de Engelen verheerlijken de lofprijzing van hun Heer, en vragen om vergiffenis voor degenen die op aarde zijn, waarlijk, Allah is de Vergevingsgezinde, de Genadevolle»** (Soerat ash-Shoera: 5)

Dienaren van Allah: De woorden “Alhamdulillah” (Alle lof behoort Allah toe) zouden onze tongen nooit mogen verlaten, in alle zaken van ons leven en in elke situatie waarin wij ons bevinden, als navolging van de Boodschapper van Allah (ﷺ).

Wanneer hij (ﷺ) naar zijn bed ging, zei hij (ﷺ): **«Alle lof behoort Allah toe, Die ons heeft gevoed, ons te drinken heeft gegeven, ons voldoende heeft gegeven en ons onderdak heeft verleend. Hoeveel mensen zijn er wel niet die niemand hebben die voor hen zorgt en geen onderdak hebben»** (Overgeleverd door Aboe Dawoed)

En wanneer hij wakker werd uit zijn slaap, zei hij (ﷺ): **«Alle lof behoort Allah toe, Die ons weer leven gaf nadat Hij ons deed sterven, en tot Hem is de terugkeer»** (Overgeleverd door al-Bukhari)

En wanneer hij niesde, zei hij (ﷺ): **«Alhamdulillah»** - Alle lof behoort Allah toe.

En wanneer hij nieuwe kleding aantrok, zei hij (ﷺ): **«O Allah, aan U behoort alle lof. U hebt mij hiermee gekleed. Ik vraag U om het goede ervan en het goede waarvoor het gemaakt is, en ik zoek toevlucht bij U tegen het slechte ervan en het slechte waarvoor het gemaakt is»**

(Overgeleverd door Aboe Dawoed) En wanneer hij klaar was met eten, zei hij (ﷺ): **«Alle lof behoort Allah toe, Die mij dit voedsel heeft gegeven en mij ermee heeft voorzien zonder enige kracht of macht van mijn kant»** (Overgeleverd door Aboe Dawoed)

En de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei, zoals vermeld staat in Sahih Moslim: **«Voorwaar, Allah is tevreden met een dienaar die een maaltijd eet en Hem daarvoor prijst, of een drank drinkt en Hem daarvoor prijst»** (Overgeleverd door Moslim)

En de Profeet (ﷺ) zei in een overlevering: **“Voorwaar, de bewoners van het Paradijs worden geïnspireerd tot het verheerlijken en prijzen van Allah, zoals jullie worden geïnspireerd tot het ademen”** (Overgeleverd door Moslim)

Wie in dit wereldse leven behoort tot de mensen die Allah veelvuldig prijzen, zal op de Dag des Oordeels behoren tot de mensen met de hoogste verdiensten en de grootste beloning.

At-Tabarani heeft overgeleverd van ‘Imran ibn Husayn (رضي الله عنه) dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **“Voorwaar, de beste dienaren van Allah op de Dag des Oordeels zijn de veelprijzers (al-hammadun)”**

Dienaren van Allah: Het is voldoende om de deugd van het prijzen van Allah te begrijpen dat de engelen zich haasten om deze woorden te registreren en op te laten stijgen.

De Boodschapper van Allah (ﷺ) leidde op een dag het gebed met zijn metgezellen. **“Toen hij zijn hoofd ophief uit de rukoe’ zei hij: “Samiaa Allahu liman hamidah”** (Allah hoort degene die Hem prijst). **Daarop zei een man achter de Profeet (ﷺ): “O Allah, onze Heer, aan U behoort alle lof, een overvloedige, goede en gezegende lof.” Toen de Profeet (ﷺ) het gebed beëindigde, vroeg hij: “Wie was het die deze woorden uitsprak?” De man zei: “Ik, O Boodschapper van Allah” Toen zei de Boodschapper van Allah (ﷺ): “Ik zag meer dan dertig engelen die zich haastten om te zien wie deze woorden als eerste zou opschrijven”** (Overgeleverd door Aboe Dawoed)

De engelen wedijveren dus met elkaar in het vastleggen van deze woorden vanwege hun grote waarde en hoge rang bij Allah (ﷻ).

Alle lof behoort toe aan Allah, als eerste en als laatste, zichtbaar en onzichtbaar, in voorspoed en tegenspoed, in gemak en in moeilijkheden.

Dienaren van Allah: Waarlijk, het prijzen van Allah is één van de grootste oorzaken voor vermeerdering en bestendiging van zegeningen. Allah de Verhevene zegt: **﴿Als jullie dank betuigen, dan geef Ik jullie meer maar als jullie ondankbaar zijn, waarlijk! Mijn bestraffing is zeker zwaar﴾** (Soerat Ibrahim: 7)

Wees daarom veelvuldig in het prijzen en danken van Allah, en onderwijst jullie kinderen deze grote aanbidding. Want degene die gewend raakt aan het prijzen van Allah, leeft met een gerust hart, een tevreden ziel en blijft dicht bij Allah de Almachtige.

O Allah, maak ons tot Uw dienaren die U veel prijzen, U dankbaar zijn en U gedenken gedurende de dag en de nacht.