

De verdienste van de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah

O moslims: Allah de Verhevene heeft in Zijn Heilige Huis een wonderlijk geheim gelegd dat de harten van de gelovigen aantrekt. Hun harten neigen ernaar en verlangen ernaar, en zij raken er nooit werkelijk verzadigd van. Integendeel, hoe vaker een dienaar het Huis bezoekt, hoe groter zijn verlangen wordt en hoe sterker zijn heimwee.

Dit is in vervulling van de smeekbede van de uitverkoren vriend (Ibrahim), vrede zij met hem:

(..vul dus wat harten onder de mensen met liefde voor hen en voorzie hen van vruchten)
(Ibrahim 14:37)

En omdat niet iedereen in staat is om het Heilige Huis te bezoeken als pelgrim of als 'umrah-bezoeker, heeft Allah (ﷻ) het seizoen van de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah gemaakt tot een gemeenschappelijk veld van aanbidding voor de dienaren van de Barmhartige.

Zo kunnen de pelgrims in de heilige plaatsen én de moslims overal ter wereld zich in deze dagen tot Allah richten met allerlei vormen van gehoorzaamheid en goede daden

O gelovigen: Dit zijn de beste dagen van het wereldse leven. Allah (ﷻ) heeft hun status verheven, hun rang vergroot en bij hen gezworen in Zijn Boek, waar Hij (ﷻ) zegt: **(Bij de dageraad (1) Bij de tien nachten (de eerste tien dagen en nachten van de maand Dzoelhiddjah))** (Al-Fajr 89:1-2)

Ibn Kathir zei dat hiermee de tien dagen van Dhul-Hijjah bedoeld worden, en dat dit de juiste uitleg is. Allah de Verhevene zegt ook: **(Dat (de aanwezigen) mogen getuigen van de (vele) voordelen en de Naam van Allah uitspreken op de aangewezen dagen)** (Al-Hajj 22:28)

De Profeet (ﷺ) heeft hun voortreffelijkheid duidelijk gemaakt door te zeggen: **“Er zijn geen dagen waarop goede daden bij Allah meer geliefd zijn dan deze tien dagen”** De metgezellen vroegen: **O Boodschapper van Allah, zelfs niet de jihad op de weg van Allah? Hij (ﷺ) zei: “Zelfs niet de jihad, behalve iemand die met zijn leven en bezit uitgaat en niets daarvan terugbrengt”** (Bukhari)

En hij (ﷺ) zei ook: **“Er zijn geen dagen die bij Allah groter en geliefder zijn dan het verrichten van daden in deze tien dagen; vermeerder daarin het zeggen van tahlil, takbir en tahmid”** (Ahmad)

Het begrip ‘goede daad’ (al-‘amal as-salih):

Onder een goede daad wordt elke handeling verstaan waarmee Allah de Verhevene tevreden is. Het is datgene waarin twee grote voorwaarden samenkomen:

Ten eerste: dat de daad overeenkomt met de wet van Allah en de soennah van Zijn Boodschapper (ﷺ).

Ten tweede: dat de bedoeling uitsluitend het zoeken van het aangezicht van Allah is, Zijn welbehagen en gehoorzaamheid.

Als één van deze twee voorwaarden ontbreekt, of beide, dan is de daad niet geliefd bij Allah en wordt er geen beloning of beloning voor toegekend.

Allah de Verhevene zegt: **(Dus iedereen die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, laat hem goede daden verrichten en geen deelgenoten in de aanbidding van zijn Heer toekennen)** (Al-Kahf 18:110)

Goede daden als onderdeel van het geloof

Het verrichten van goede daden behoort tot de essentie van het geloof en vormt een duidelijke aanwijzing voor de oprechtheid en juistheid ervan. Er bestaat namelijk geen teken dat de betekenis van de geloofsgetuigenis in het dagelijkse leven zichtbaar maakt, behalve het gedrag van de mens: het naleven van de geboden en het zich onthouden van verboden en zonden.

Wat is het doel van goede daden? Heeft Allah er voordeel van?

Het antwoord is: nee. Allah, de Verhevene, is onafhankelijk van alle werelden - zowel van de gelovigen als van de ongelovigen. Het danken van de dankbaren brengt Hem geen voordeel, en het geduld van de geduldigen vermeerdert Hem niet. Evenmin schaadt het ongeloof van de ongelovigen Hem, noch het klagen van de klagers.

In een heilige overlevering (hadith qudsi) zegt Allah (ﷻ): **“O Mijn dienaren, jullie zullen Mijn schade nooit kunnen bereiken om Mij te schaden, en jullie zullen Mijn voordeel nooit kunnen bereiken om Mij te baten”** (Overgeleverd door Moslim)

O moslims: Doe uw uiterste best om deze gezegende dagen te benutten door het verrichten van gehoorzaamheid aan Allah, waaronder:

- Oprecht berouw (tawbah) tot Allah de Verhevene
- Het onderhouden van de gebeden en het verrichten ervan in gemeenschap
- Het vasten, met name het vasten van de dag van Arafah voor wie niet op hadj is
- Het veelvuldig uitspreken van takbier (Allahu Akbar), tahliel (La ilaha illallah) en tahnied (Alhamdulillah)
- Het geven van liefdadigheid, het onderhouden van familiebanden en goedheid tegenover mensen
- Het reciteren van de Koran en het veelvuldig gedenken van Allah de Almachtige.

Dit zijn slechts enkele dagen, maar met een grote beloning. De ware succesvolle persoon is degene die deze dagen benut voordat zij voorbijgaan, en zich daarin voorbereidt voor de dag waarop hij zijn Heer zal ontmoeten.

Tot slot: Enkele regels met betrekking tot de tien dagen (van Dhul-Hijjah) en het offer (udhiyah).

Van Umm Salama (moge Allah tevreden met haar zijn) is overgeleverd dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Wanneer de eerste tien dagen (van Dhul-Hijjah) beginnen en één van jullie wil offeren, laat hem dan niets van zijn haar of huid verwijderen”** (Moslim)

Enkele bijbehorende bepalingen:

- Wanneer de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah zijn aangebroken en een moslim van plan is een offer te brengen, dan is het aanbevolen - en volgens sommige geleerden zelfs verplicht - dat hij niets van zijn haar, nagels of huid verwijdert totdat hij zijn offer heeft geslacht.
- Het zich onthouden hiervan begint bij het ingaan van de maand Dhul-Hijjah (het vaststellen van de nieuwe maan) en eindigt met het slachten van het offerdier.
- Deze regel geldt alleen voor degene die het offer brengt zelf en niet voor zijn gezinsleden.
- Wie uit vergeetachtigheid of onwetendheid toch iets van zijn haar of nagels verwijdert, treft geen blaam en zijn offer blijft geldig.

Wij vragen Allah om onze en jullie goede daden te aanvaarden en ons deze gezegende dagen te laten bereiken in de beste toestand.