

Het bewaren van de tong tegen schelden en beledigen

O dienaren van Allah: Tot de slechte kwalen die zich onder veel mensen hebben verspreid - terwijl zij deze licht opvatten - behoort het verschijnsel van schelden en beledigen. Je ziet en hoort mensen die hun familie, hun kinderen, hun bezittingen, hun dag en hun tijd, hun burens en hun vijanden uitschelden en vervloeken; ja zelfs zichzelf. Bijna niets ontsnapt aan hun gescheld.

Het is een kwaal die haat voortbrengt, vijandschap verspreidt, de harten verhardt en vergiftigt, en de dienaar uit de kring van de rechtschapenen haalt en hem onder de zondige overtreders plaatst. Het behoort bovendien tot de eigenschappen van de tijd van onwetendheid (jahiliyya).

De metgezel Aboe Dharr (رضي الله عنه) vertelde dat hij een man uitschold en hem via zijn moeder beledigde. Daarop zei de Profeet (ﷺ): **“O Aboe Dharr, heb jij hem via zijn moeder beledigd? Jij bent iemand in wie nog onwetendheid zit.”** (Overgeleverd door al-Bukhari)

Allah, de Verhevene, heeft Zijn dienaren opgedragen om in hun gesprekken en onderlinge communicatie de beste woorden te gebruiken, en niet te vervallen in dwaasheid, nutteloosheid of valsheid. Want als zij dat niet doen, zaait de satan verdeeldheid tussen hen, en ontstaan kwaad, ruzies en zelfs gevechten. Allah de Verhevene zegt: ﴿(O Mohammed), zeg tegen Mijn (gelovige) dienaren dat zij (de koeffaar) enkel met goede woorden aanspreken. Want voorzeker, Satan probeert slechts hun onderlinge relaties te vergallen. Zeker, Satan is voor de mens een duidelijke vijand﴾ (Soerat al-Isrâ': 53)

O broeders in de islam: Het in bedwang houden van de tong behoort tot de belangrijkste oorzaken van redding en succes, in dit leven en in het hiernamaals. Dat komt door het grote gevaar van de tong, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau.

Oqbah ibn 'Āmir zei: “O Boodschapper van Allah, wat is redding?” De Boodschapper van Allah (ﷺ) antwoordde: **“Beheers je tong, laat je huis voldoende voor je zijn en huil om je zonden”** (Overgeleverd door at-Tirmidhi) **“Beheers je tong”** betekent: houd haar tegen, beteugel haar en bescherm haar tegen elk kwaad. Spreek alleen het goede, want alles wat je uitspreekt wordt geteld en je zult ervoor beloond of bestraft worden. Allah, de Verhevene, zegt: ﴿Geen woord uit hij, of de bewaker staat bij hem klaar﴾ (Soerat Qāf: 18)

O dienaren van Allah: De zwaarste vorm van schelden en de grootste zonde daarin is het beledigen van de Heer der werelden. Verheven is Hij boven elke tekortkoming en elk gebrek, en Hij is verheven boven wat de onwetenden Hem toeschrijven.

Het beledigen van Allah, de Verhevene, behoort tot de ergste verwerpelijke daden en tot de grootste zaken die het geloof teniet kunnen doen. En zo ook het beledigen van de profeten, het bespotten van de religie en haar voorschriften, evenals het beledigen van de engelen. Allah, de Verhevene, zegt: ﴿Als je hen (hierover) ondervraagt, verklaren zij: “Wij maakten slechts grapjes.” Zeg: “Was het over Allah (Ta'ala) en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper waarmee jullie spotten?﴾ (Soerat at-Tawbah: 65)

In de profetische soenna zijn vele overleveringen gekomen die het schelden verbieden.

Wij noemen er enkele:

1. Het verbod om de tijd (ad-dahr) te beledigen:

Aboe Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Beledig de tijd niet, want Allah is de tijd”** (Overgeleverd door Moslim)

Dat wil zeggen: beledig niet Degene die de gebeurtenissen laat plaatsvinden. Want als men de tijd beledigt om wat daarin gebeurt, dan komt die belediging in werkelijkheid terecht bij Allah, omdat Hij Degene is die alles laat gebeuren en het bepaalt.

2. Het verbod om de metgezellen (Ṣaḥaba) te beledigen:

Aboe Said al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Beledig mijn metgezellen niet, want als iemand van jullie evenveel goud zou uitgeven als de berg Uḥud, zou hij niet eens de maat (mudd) van één van hen bereiken, noch de helft daarvan”** (Overgeleverd door al-Bukhari)

3. Het verbod om geleerden (ulamā') te beledigen:

‘Ubada ibn as-Samit (moge Allah tevreden met hem zijn) zei dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **“Hij behoort niet tot ons die onze ouderen niet eert, onze jongeren niet barmhartig behandelt en de rechten van onze geleerden niet kent”** (Hasan verklaard door al-Albani))

4. Het verbod om een moslim te beledigen:

Abdullah ibn Mas‘ūd (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **“Het beledigen van een moslim is zondigheid (fisq), en het bestrijden van hem is ongeloof.”** (Overgeleverd door al-Bukhari en Moslim)

5. Het verbod om ouders te vervloeken:

Abdullah ibn Mas‘ūd (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **“Het behoort tot de grootste zonden dat een man zijn ouders vervloekt”**

Er werd gezegd: **“O Boodschapper van Allah, en hoe kan een man zijn ouders vervloeken?”** Hij (ﷺ) antwoordde: **“Hij scheldt de vader van een andere man uit, waarna die man zijn vader uitscheldt. En hij scheldt zijn moeder uit, waarna die zijn moeder uitscheldt”**

(Overgeleverd door al-Bukhari)

6. Het verbod om de wind te beledigen:

Aboe Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **“De wind is een genade van Allah; zij brengt soms genade en soms straf. Beledig haar daarom niet, maar vraag Allah om het goede ervan en zoek toevlucht bij Allah tegen het kwaad ervan”**

(Overgeleverd door Ibn Hibban)

7. Het verbod om koorts (ziekte) te beledigen:

Jābir ibn ‘Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) bij Umm as-Sa‘ib (of Umm al-Musayyib) binnenkwam en zei: **“Wat is er met jou, o Umm as-Sa‘ib (of Umm al-Musayyib), dat je trilt?”** Zij zei: **“Het is koorts, moge Allah haar niet zegenen”** Hij (ﷺ) zei: **“Beledig de koorts niet, want zij neemt de zonden van de kinderen van Adam weg, zoals de blaasbalg de onzuiverheden van ijzer verwijdert”** (Overgeleverd door Moslim)

8. Het verbod om de haan te vervloeken:

Zayd ibn Khalid al-Juhani (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: Een man vervloekte een haan die kraaide in de aanwezigheid van de Profeet (ﷺ). Daarop zei de Profeet (ﷺ): **“Vervloek hem niet, want hij roept op tot het gebed.”** (Overgeleverd door Ahmad)

Dit zijn enkele van de verboden zaken die in de soenna zijn gekomen met betrekking tot schelden, beledigen en vervloeken. Daarom is het voor de moslim verplicht om zich hiertegen te beschermen, want hij is verantwoordelijk voor zijn woorden en zal ervoor worden afgerekend.

Zwijgen is sierlijkheid en stilte is veiligheid, Dus wanneer je spreekt, wees niet overmatig in je woorden. Als je één keer spijt hebt van zwijgen, Dan zul je vele malen spijt hebben van spreken.

O Allah, reinig onze tongen van leugens, roddel, achterklap, schelden en beledigen, en maak onze woorden tot dhikr, dankbaarheid en recitatie van Uw Boek.