

**Tovenarij en bijgeloof**

O moslims: Tovenarij, bijgeloof, waarzeggerij en het gissen naar het onzichtbare zijn in onze tijd sterk verspreid, tot het punt dat ze aanwezig zijn op internet en satellietkanalen. Hun handel bloeit en ze hebben samenlevingen overspoeld, rijk en arm, ontwikkeld en achtergesteld - en er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah.

Is tovenarij werkelijkheid of illusie?

De geleerden van Ahl as-Sunnah en de meerderheid van de moslimgeleerden stellen dat tovenarij werkelijk bestaat en een echte realiteit heeft, net als andere gebeurtenissen. Dit in tegenstelling tot degenen die het ontkennen en zeggen dat het slechts verbeelding is.

Allah heeft tovenarij genoemd in Zijn Boek en uitgelegd dat het geleerd wordt en zelfs kan leiden tot ongelooft. Dit bewijst dat het een echte werkelijkheid is. Allah de Verhevene zegt:

**﴿Zij volgden wat de duivels voorlazen in de regeringstijd van Soelajman.....﴾**

(Soerat al-Baqarah: 102)

Dienaren van Allah: Het beoefenen van tovenarij en erin verstrikt raken is een sociale en wereldwijde ramp die geloof en moraal vernietigt. De oorzaken zijn onder andere:

Zwak geloof en gebrek aan vertrouwen in Allah en Zijn besluit.

Sommige mensen zoeken het voor geluk of “goede voortekens”, of om veronderstelde obstakels in hun plannen te verwijderen.

Sommigen gebruiken het voor wraak, terwijl zij hun religie opgeven om anderen te schaden.

Anderen uit afgunst, om de zegeningen van burens, familie of concurrenten te vernietigen.

En er is geen einde aan hoeveel echtscheidingen en rampen hierdoor hebben plaatsgevonden, veroorzaakt door mensen die niets van islam of geloof bezitten behalve de naam.

Allah de Almachtige zegt: **﴿Indien Allah jou met een kwetsuur treft, dan kan niemand het verwijderen behalve Hij, en indien Hij jou met iets goeds treft: Hij is in staat om alles te doen﴾**

(Soerat al-An'am: 17)

Dienaren van Allah: De islam heeft alles verboden wat het zuivere geloof aantast. Daarom is tovenarij verboden om te leren en te onderwijzen, en het wordt zelfs beschouwd als ongelooft.

Tovenarij is ook verboden in alle voorgaande religies. Allah de Verhevene zei tegen Moussa (عليه السلام):

**﴿Werp neer wat in je rechterhand is! Het zal wat zij gemaakt hebben verslinden. Wat zij hebben gemaakt is slechts een list van een tovenaar. En een tovenaar zal nooit slagen, hoe hij het ook doet﴾** (Soerat Ta-Ha: 69)

De Profeet (ﷺ) heeft ons met de sterkste waarschuwing gewaarschuwd tegen het vallen in de valkuilen van tovenaars en waarzeggers. Hij heeft tovenarij beschouwd als één van de zwaarste misdaden, die haar dader in deze wereld en in het hiernamaals vernietiging en ondergang brengt.

Onze geliefde Profeet (ﷺ) zei: **“...en wie naar een waarzegger gaat en hem gelooft in wat hij zegt, heeft ongelooft gepleegd in wat aan Mohammed (ﷺ) is geopenbaard”** (Overgeleverd door al-Bazzar)

Dienaren van Allah: Het grootste probleem is niet de aanwezigheid van tovenarij en bijgeloof in samenlevingen, maar het feit dat mensen naar deze personen toe gaan, hen geloven in wat zij zeggen, en vertrouwen op de misleiding waarmee zij anderen bedriegen, terwijl zij hun Heer, de Verhevene, vergeten.

Wanneer het materialisme de zielen overheerst en zonden en zedeloosheid toenemen, verharderen de harten, worden de borsten benauwd en drogen de bronnen van goedheid op. Het gevolg daarvan is het ontstaan van psychische problemen, de verspreiding van vermeende of ingebeelde klachten, en een toename in beweringen van bezetenheid, het boze oog en tovenarij.

Allah, de Verhevene, zegt: **﴿En wie zich afkeert van het gedenken van de Meest Barmhartige, wijzen Wij Satan aan als zijn ‘qarien’ (of onafscheidelijke zielsverwant)﴾**

(Soerat Az-Zukhruf: 36)

Dienaren van Allah: De mens wordt in zijn leven blootgesteld aan allerlei soorten schade en beproevingen. Één van de grootste middelen waarmee de moslim zich kan beschermen, is

gehoorzaamheid aan Allah de Verhevene en het vermijden van zonden, want zij zijn de oorzaak van alle beproevingen.

Houdt u vast aan de Heilige Koran, want daarin bevindt zich genezing en welzijn voor de ziekten van harten en lichamen. Allah (ﷻ) zegt: **«En Wij zenden datgene van de Koran neer wat genezing voor de gelovigen is. En het vermeerdert voor de onrechtvaardigen slechts verlies»** (Soerat al-Isra: 82)

En in het bijzonder Soerat al-Baqarah. De Profeet (ﷺ) zei: **«Lees Soerat al-Baqarah, want het nemen ervan brengt zegen, en het verlaten ervan brengt spijt, en de tovenaars kunnen haar niet weerstaan»** (Sahih Moslim)

En daarin bevindt zich Ayat al-Kursi, het meest verheven vers in de Koran; houd daarom vast aan het reciteren ervan vóór het slapen, want het is een bescherming en een schild. Zoals de Profeet (ﷺ) zei: **«Er zal voortdurend een beschermer van Allah bij jou zijn, en geen duivel zal jou naderen totdat je de ochtend bereikt»** (Sahih al-Bukhari)

En degene die getroffen is door sihr (betovering) of ziekte, dient de toegestane en religieus voorgeschreven middelen tot genezing te nemen, waaronder de roeqiya (islamitische genezende recitatie) en cupping (hidjamah). Het bewijs voor de toelaatbaarheid van roeqiyah vinden wij in de uitspraak van de Profeet (ﷺ): **«Leg mij jullie roeqiya's voor; er is geen bezwaar tegen roeqiya zolang er geen shirk (afgoderij) in voorkomt»** (Overgeleverd door Muslim)

Wees daarom op uw hoede - moge Allah jullie genadig zijn - voor tovenarij en tovenaars, waarzeggers, voorspellers en bedriegers. Zij zijn een weg naar dwaling, een deur naar verleiding en een oorzaak van verderf voor religie en wereldse zaken. Zij kunnen niemand schaden behalve met de toestemming van Allah, en zij kunnen niemand ooit werkelijk baten.

Vertrouw op Allah de Verhevene met het ware vertrouwen, heb een goede gedachte over Hem, en verricht veel dhikr (het gedenken van Allah) en smeekbeden tot Hem. Want de harten vinden slechts rust in het gedenken van Hem en worden slechts geopend door gehoorzaamheid aan Hem.

O Allah, reinig onze harten van shirk (afgoderij), innovaties en bijgeloof, en vestig ons stevig op tawhied (de eenheid van Allah) en de sunnah totdat wij U ontmoeten terwijl U tevreden met ons bent.